

O Heer, die al ons bidden hoort

Tekst: Jan Mul, melodie: Roel Sikkema



1. O Heer, die al ons bid-den hoort, uw kind-ren wacht-ten vol ver-lan - gen



op de ver-vul-ling van uw Woord, wie door de Geest is aan - ge raakt,



heeft U tot uw pro- feet ge- maakt.

2. O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachtten vol verlangen,
het lied van Hanna werd gehoord;
de Koning komt in heerlijkheid,
zijn rijk duurt tot in eeuwigheid.

3. O Heer, die al ons bidden hoort,
uw komst vervulde het verlangen,
Maria zet de lofzang voort,
wat God belooft wordt werk'lijkheid,
Hij draagt zijn woorden door de tijd.

4. O Heer, die al ons bidden hoort,
uw komst vervulde het verlangen,
hoe blij klonk Zacharias' woord;
o volk, uit Abrahams geslacht,
God heeft aan zijn verbond gedacht.

5. O Heer, die al ons bidden hoort,
U, Bron van het vervuld verlangen,
U, Christus, vleesgeworden Woord,
U kwam in onze grote nood
en redt ons leven door uw dood.

6. O Heer, die al ons bidden hoort,
U, Bron van het vervuld verlangen,
de hemel sprak een heerlijk woord
en ruige herders in het veld
hebben het dankbaar doorverteld.

7. O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachten vol verlangen,
geef ons uw hand, de reis gaat voort,
o Koning aan Gods rechterhand,
voer ons naar het beloofde land.

8. O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachten vol verlangen,
als de bazuinklank wordt gehoord,
zien wij U in uw heerlijkheid,
geprezen zij uw majesteit.

9. O Heer die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachten vol verlangen,
kom Here Jezus, naar uw Woord,
uw kerk ziet vol verwachting uit,
naar 't feest van Bruidegom en Bruid.