

# Jezus, opgestane Heer

Tekst: Jan Mul, melodie: Roel Sikkema

## REFREIN



Vorstvan't le-ven, Vorstvan't le-ven, Je-zus,op-ge-sta-ne Heer.  
Vorst van 't le-ven, Vorst van't le-ven, Je-zus,op-ge-sta-ne Heer.

## COUPLETTEN



1. 't Mor-gen-licht brak nauw-lijks aan, van de nieu - we dag,  
vrou-wen zijn naar 't graf ge-gaan, waar hun Mees-ter lag.  
maar daar von-den zij Hem niet, daar-om zin-gen wij dit lied:

### refrein

2. Wachters vluchtten in het veld  
van hun post vandaan,  
hebben nog geheel ontdaan  
hun verhaal verteld.  
Wat wij zingen in ons lied,  
't grote nieuws, meldden zij niet:

### refrein

3. Eng'len in Gods dienst gesteld,  
kwamen keer op keer,  
hebben 't blijde nieuws verteld:  
zie, Hij leeft, uw Heer!  
Sommigen geloofden 't niet,  
maar wij zingen blij dit lied:

### refrein

4. Satan, duisternis en dood,  
bijten in het stof,  
Jezus' macht is levensgroot,  
eeuwig, God zij lof.  
Overwinnaar, hoor ons aan,  
als wij dankend voor U staan:

### refrein

**PASEN**