

# Hij komt bij ons terug

*Tekst: Jan Mul; muziek: Roel Sikkema*



1. Er wa-ren twaalf dis - ci - pe-len en Je-zus was er bij,  
Hij preek-te voor de laat-ste keer en weet je wat Hij zei?  
Nu ga ik naar mijn Va-der toe, mijn werk is hier ge- daan,  
stil maar, ik laat je niet al-leen in de-ze we-reld staan.

2. De Heil'ge Geest die komen zal, 3. Ze bleven kijken, stomverbaasd,  
is bij je elke dag, en schrokken toen nog meer,  
Hij helpt je als je iedereen bij hen stonden twee engelen,  
van Mij vertellen mag. boodschappers van de Heer.  
Toen zegende de Here hen Die zeiden: mannen luister eens,  
en ging zomaar omhoog kijk maar niet langer meer,  
en door een wolk verloren zij zoals de Here is gegaan,  
hun Heiland uit het oog. zo komt hij eenmaal weer.

4. En net als de discipelen,  
bidden wij elke dag,  
of onze Here Jezus gauw  
weer bij ons komen mag.  
Misschien duurt het een hele tijd,  
misschien komt Hij wel vlug,  
hoe het ook gaat, één ding staat vast:  
Hij komt bij ons terug!

**HEMELVAART**



**HEMELVAART**