

# O, Zoon van God, ons vlees en bloed

Tekst: Jan Mul, melodie: Roel Sikkema

1. Ko - ning - He - ro - dus, E - do - miet, hij wreekt de vloek van  
de ge - slach - ten: 't ver - lo - ren eerst - ge - boor - te - recht,  
E - dom die E - zau's broe - derknecht, ko - ning He - ro - des E - do - miet.

2. Die hier de weg van lijden gaat,  
de doornen in het vlees gedreven,  
gekroond, gekleed voor 't duivels spel;  
zie hier uw Koning, Israel,  
Die hier zijn weg van lijden gaat.

3. U die door diepste diepten gaat,  
U draagt ons bitter onvermogen  
steeds dichterbij het wenkend kruis,  
steeds verder van het vaderhuis,  
U die door diepste diepten gaat.

4. O Zoon van God, ons vlees en bloed,  
met hart en ziel aan ons verbonden,  
wij zouden met U willen gaan,  
maar zien de grens van ons bestaan,  
o Zoon van God, ons vlees en bloed.

5. U, Bron van hoger heerlijkheid,  
tot onze onmacht ingekomen,  
gedenk ons in uw paradijs,  
Heer, geef uw leven ons tot spijs,  
U, Bron van hoger heerlijkheid.

**GOEDE VRIJDAG**